

Lief dagboek

Zojuist bladerde ik terug in mijn dagboek. Dat komt omdat er iets is gebeurd wat ik niet meer had gedacht. Echt niet. We krijgen een baby. De engel heeft het gezegd en nu gaat het echt gebeuren. Er komt een zoon.

Bij het terugbladeren lees ik over al dat verdriet. Alle keren dat ik God heb gevraagd om een baby. Maar het gebeurde niet. Overal werden kinderen geboren. Maar, niet bij ons. En de mensen keken ook op mij neer. Ze vonden mij niets waard, omdat ik geen kinderen heb gekregen. Soms vroegen ze ook: wie moet er nu straks voor jullie zorgen als je oud geworden bent?

En nu komt er een baby. Ik ben daar eigenlijk te oud voor! Dit is echt een wonder. Dit kan alleen God doen. Hij heeft al die gebeden gehoord. God is goed voor mij.

Trouwens, Zacharias is heel blij, maar hij kan het niet zeggen. Dat blijft zo raar. Dat het zo stil is in huis.

Elizabeth